

Op zondag 26 april speelt en zingt de Theatergroep Allemanskerk, met ook enkele gemeenteleden uit Heerhugowaard, de voorstelling **VAST**.

Over deze voorstelling schrijft ds. Rob Basten:

Hoofdpersoon Sam in de muzikale theatervoorstelling VAST, geschreven door Karin Dijkstra, doet mij nog het meeste denken aan de Oudtestamentische figuur Jacob. Ook zijn leven wordt getekend door vele goede en vaak ook minder goede keuzes en is een voortdurende strijd om het bestaan met als apotheose het verhaal over zijn worsteling met een onbekende tegenstander in de nacht. Ik laat in het midden of hij worstelt met zichzelf, met zijn angsten en demonen, of met God. Maar hoe het ook zij, het is een gevecht dat hem het nodige kost, maar uiteindelijk gaat de zon over hem op. Ook Sam gaat zijn weg met vallen en opstaan, maar ook zijn verhaal kent een hoopvol einde, ook voor hem opent zich een nieuw vergezicht.